



De afgelopen periode ...

Het is alweer een jaar geleden dat u de vorige Appelboomkrant in uw brievenbus vond. Hoog tijd dus voor dit nieuwe exemplaar met alweer heel wat leuke weetjes.

Alhoewel, de allerleukste weetjes zijn, zoals overal, natuurlijk niet voor publicatie vatbaar!

Met de zomervakantie in het verschiet, is het helaas ook tijd om afscheid te nemen van 4 kleine vriendjes en hun families. Dat wordt weer wat missen, maar ook vertrouwen op hun toekomst.

Gedurende dit kalenderjaar zette 1 kleuter al de stap uit ons centrum.

Na de zomervakantie 2014 schakelden negen kinderen over naar hun 'grote school'. Ondertussen loopt hun eerste schooljaar ten einde. Wat is het schooljaar toch omgevlogen. Hoe stellen de kapoentjes het?

We zijn ze heus niet vergeten!

Hopelijk zien we volgend jaar zoveel mogelijk families weer op de barbecue die doorgaat op zaterdag 4 juni 2016!!! Noteer alvast deze datum in uw agenda.



Na al die afscheidsfeestjes (ja, nog steeds met een afscheidsschriftje erbij) verwelkomden we sinds vorige zomer tot nu 10 nieuwe gezichtjes.

Maar niet alleen de kindergroep onderging veranderingen. Ook onze personeelsgroep werd door elkaar geschud.

In februari verviel de vervangende directiefunctie van Gert Peeters. Hij blijft als lid van de Raad van Bestuur wel nauw verbonden met het wel en wee van ons centrum. De nieuwe directeur Frank Bartholomé, combineert, net als zijn voorgangers, de halftijdse directiefunctie in de Appelboom met zijn taak in het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Wij heten Frank hartelijk welkom en hopen op een zeer aangename samenwerking.

Het vorige krantje werd precies geschreven door de ooievaar, maar liefst 4 baby's werden geboren. De jonge moedertjes namen hun plekje in het team weer op, vol fris enthousiasme en met een diepere kijk op het leven.

Lieselotte oefent letters en woordjes ... taal en communicatie.

Jessica voert het hoge woord in 't Klokhuis. En Ann zwaait als vanouds de scepter bij De Zonnetjes. Patsy nam de draad weer op bij De Sterretjes na een jaartje opleiding.

Maar hier past zeker een heel welgemeend woordje van dank aan al die vervangsters die het beste van zichzelf gaven: Heidi D'Exelle, Liesbeth Nelissen, Femke Reumers.



Kimmy Lockkamper en Lore Engelen blijven in huis, of moet ik schrijven in boom. Zij rijgen diverse contractjes aan elkaar op hun eigen frisse en gedreven wijze.
We missen op dit moment Mariëlle in ons team, ze is uit wegens ziekte.

Kathelijne Willekens verving de gekwetste ergotherapeut Sigrid Huygen. Sigrid kon tijdens haar revalidatie de laatste hand leggen aan haar boek 'Cognitieve en fijnmotorische stimulatie bij jonge kinderen met autisme en een verstandelijke beperking'.
Helaas is het nog even wachten op haar terugkeer in het ergo-lokaal.

We betreuren het overlijden van de vader van Sigrid en de stiefvader van Lore.

Als uitsmijter een wat 'bloot' nieuwsje. Het gaat over het personeelsfeest. Nieuwsgierig?
Op ons feestje ging het merendeel van het team uit de schoenen op het blotevoetenpad te Zutendaal. Puur pret en jolijt en ook 'lawijt'! Een aanrader.
Nadien had er een diner plaats in hotel-brasserie De Klok in Zutendaal. Na een korte toespraak van René Gorissen, voorzitter van de Raad van Bestuur, konden we lekker smullen. Njam, njam!



Fabiënne Smets,
Opvoedster





